



Geen theologen naar Bangui

► VEENENDAAL

DE UITZENDING VAN NEDERLANDSE THEOLOGIEDOCENTEN NAAR BANGUI, DE HOOFDSTAD VAN DE CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEK, IS TIJDELIJK STOPGEZET. HET IS ER AL LANGERE TIJD ZEER ONRUSTIG.

Dat heeft de Stichting Evangelische Toerusting Afrika (EvTA) besloten, nadat eerder dit jaar al tweemaal de uitzending van een Nederlandse predikant was uitgesteld. Het ging toen om de Nederlands-gereformeerde predikant Jaap Dekker en de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Jan Matthijs van Leeuwen. Al vele jaren worden er vanuit Nederland jaarlijks twee predikanten uitgezonden naar de Fateb, een theologische opleiding in Bangui met studenten uit tien Franstalige landen in de regio. Sinds er in maart een staatsgreep plaats had in

de Centraal Afrikaanse Republiek, is het er erg onrustig. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle reizen naar het land.

Het besluit tot opschorting van de uitzendingen duurt zolang de onrust aanhoudt, zegt Dick Lagewaard, voorzitter van Evangelische Toerusting Afrika, die overigens ook docenten naar Azië uitzendt. Het is onmogelijk te voorspellen hoe lang dat zal zijn.

Bestuurslid Michael Mulder heeft afgelopen zomer een bezoek gebracht aan de regio en ook de mogelijkheden verkend om tijdelijk docenten naar een alternatieve opleiding in Kameroen uit te zenden. Ook de Fateb zelf overweegt een tijdelijke verhuizing. Volgens Mulder is juist door de toegenomen spanningen en door islamisering van de regio in Centraal-Afrika de behoefte aan

een goede theologische opleiding urgent. Kerken hebben goed geschoolde predikanten nodig die een antwoord hebben op de toegenomen invloed van de islam.

De laatste tijdelijke uitzending naar Bangui betrof het echtpaar Benno en Berdine van den Toren. Zij waren in april in Bangui, toen de spanning er om te snijden was. In een verslag op de website van de organisatie (evta.nl) beschrijven ze hoe het Franse leger hen op een gegeven moment wilde evacueren. Berdine van den Toren beschrijft hoe haar dat een vervreemdend gevoel gaf. 'Waarom moeten wij geëvacueerd worden terwijl onze Afrikaanse broeders en zusters die mogelijkheid niet hebben?' De evacuatie ging niet door, maar het echtpaar keerde later wel veilig terug naar Engeland, waar ze wonen. <