

Leren van Afrikaanse christenen

Uitzicht in verdrukking

DOOR M.C. MULDER

‘Wat moet ik doen, als plunderende groepen naar ons dorp komen, omdat wij christen zijn? We lezen in het boek Openbaring over verdrukking, waar God boven staat. Hoe kan ik de hand van God zien in wat ons overkomt?’ Deze vraag kreeg ik van een student uit het noorden van Kameroen, waar ik afgelopen zomer een aantal colleges gaf over het boek Openbaring.

Uitzendingen naar Bangui tijdelijk gestopt

Dertig jaar al zendt de EvTA (Stichting Evangelische Toerusting Afrika) jaarlijks twee predikanten uit om een maand college te geven in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verschillende predikanten uit onze kerken (en uit de NGK en de GKV) hebben aan het onderwijs op de theologische faculteit daar bijgedragen. Voor onze zending heeft dr. Benno van den Toren met zijn gezin er acht jaar gewerkt.

In het afgelopen jaar was er zoveel onrust in Bangui, dat de EvTA twee uitzendingen moest annuleren. Het is momenteel te gevaarlijk om daar te zijn. Voor het eerst horen we dat ook kloosters en Bijbelscholen doelwit zijn van plunderingen. Tot nog toe had men respect voor kerkelijke instellingen, maar door de toenemende macht van moslimgroepen lijken de vernielingen en wreedheden zich steeds meer op christenen te richten.

Kameroen

Om die reden, en omdat er een verzoek kwam van een universiteit in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen, besloot de EvTA tot een uitzending naar dat land. Het was een voorrecht om aan 24 studenten uit negen verschillende Afrikaanse landen uitleg te geven over het boek Openbaring. Tegelijk heb ik – nog sterker dan bij vorige uitzendingen naar Bangui – de macht van de tegenstand tegen Gods werk ervaren. Zeker de helft van de studenten vertelden uit eigen ervaring over aanvallen, verdrukking en lijden, waar zij als christen mee te maken krijgen.

Een predikant uit het noorden van Kameroen vertelde dat door het werk van zijn kerk jongeren van een andere stam tot geloof waren gekomen. In hun dorp waren deze jongeren op hun beurt getuige van



de liefde van God in zijn Zoon, Jezus Christus. Hun getuigenis vond gehoor, leeftijdgenoten kwamen tot geloof. In één klap kwam er een eind aan dit opbloeiende plantje. Een groep gewapende mannen infiltreerde het dorp en schoot deze jonge christenen één voor één dood. Uit Nigeria zijn op dit moment 10.000 christenen gevlucht naar het noorden van Kameroen vanwege de terreur van deze Al Qaida-achtige groepen, de Boko-Haram. In toenemende mate proberen deze groepen nu ook de grens over te steken en in Kameroen onrust te zaaien.

De troost van het boek Openbaring

In de colleges over het boek Openbaring ging het over verdrukking. Ik las met de studenten hoe Johannes te zien krijgt, dat er een troon staat in de hemel en dat de toekomst van de wereldgeschiedenis ligt in de handen van het Lam, dat regeert. Hij gaf zijn leven om de zijnen vrij te kopen. Daar ligt de troost van het boek Openbaring.

Een student stelde de vraag: maar hoe kan het voor ons een troost zijn dat God in dit

laatste Bijbelboek ook zoveel openbaart over vervolgingen en verdrukkingen, die nog zullen komen? Een predikant uit Senegal antwoordde met een persoonlijk getuigenis: ‘Ik weet wat verdrukking betekent. Ik heb mijn beste vrienden verloren, ze werden vermoord. Ook ik ben vervolgd. Maar ik heb ontdekt dat deze vervolging mij niet verder van God af hoeft te brengen. Ik heb geleerd om wat mij overkomt te zien in het verlengde van het lijden van de Here Jezus. Zo brengt dit mij dicht bij Hem. En dan is het wél een troost om te weten dat dit niet buiten de hand van God omgaat, dat Hij er een doel mee heeft.’

Ook de zending die de afschuwelijke moord op die jonge christenen had meegemaakt, getuigde boven alles van de blijdschap dat hij weet dat Gods werk doorgaat. Terwijl hij de kans had om weg te gaan, weet hij zich geroepen om juist in dat noorden van Kameroen predikant te blijven. En hij wees er op hoe belangrijk het is dat de EvTA trouw blijft in het sturen van docenten om samen gesterkt te worden door het Woord van God.

Waar gaat het om?

Ik kon de broeder die mij vroeg naar de goede houding tegenover die plunderingen geen antwoord geven uit mijn eigen ervaring. Hij is directeur van een grote middelbare school in Mokolo, Noord-Kameroen. We voerden een lang gesprek. Hoe kun je je als christen te weer stellen, zonder met dezelfde wapens van liefde-loosheid te gaan antwoorden?

Voor mijn besef bleven er veel vragen over. Maar juist hij gaf mij een bemoediging, toen we afscheid namen na drie weken: ‘Ik heb gemerkt hoe God zelf spreekt in zijn woord. Dáár ligt door alles heen houvast en uitzicht. Daar wil ik graag nog meer van weten.’ Deze broeders en zusters aan het front hebben mij opnieuw de ogen geopend. Waar maak ik mij hier soms druk om? Waar gaat het werkelijk om in het leven met God?



Dr. M.C. Mulder is evangelisatieconsulent en bestuurslid van de EvTA (Stichting Evangelische Toerusting Afrika).